



De Vrouw in het Licht het Licht in de Vrouw

Aannemen en doorgeven vanuit je Vrouw Zijn

In deze workshop begeleiden we jou op een innerlijke reis om je vrouwelijke kracht zichtbaar en ervaarbaar te maken. Mogelijk kom je uitdagingen tegen, die je kunt aangaan om meer in je eigen vrouwelijke kracht te komen staan. Zijn, met alles wat er is! Je vrijer bewegen, in je vrouw zijn, als vrouw in deze wereld. Zodat jij vanuit jouw vrouwelijke kracht dóór kan geven in je eigen leef-wereld.

Werkvormen: schrijven, tekenen, Reiki/meditatie en opstellingen.

Datum en tijd: zaterdag 27 augustus 9.30 tot 17.30 uur

Plaats: Lange Wateringkade 14 2295 RM Kwintsheul

Investering: €150.- incl. koffie, thee, soep en schrijfmateriaal

Zelf mee nemen: je lunch.

Wij ontwikkelden deze workshop, omdat de vrouw ons na aan het hart ligt. Zelf vrouw in deze wereld en op ontdekkingsreis geweest naar het eigen vrouw zijn. Naar onze eigen vrouwelijke kracht!

Wij willen doorgeven.... Wie wil aannemen?

Voor info en aanmelden ben je welkom voor contact met de begeleiders:

Liesbeth van den Brink: Verrijkende Verreiking, Praktijk voor coaching en systemisch werk www.verrijkendeverreiking.nl 06 42669703

Christina Spies: Reiki Westland, Reiki, EMDR en coaching
www.Reikiwestland.nl 06 18812965

Wie ben ik, als vrouw? Ben ik in contact met mijn vrouw-zijn? Waar zetelt mijn vrouwelijke kracht? Wat kan ik aannemen en wat kan ik doorgeven? Wat betekent mijn vrouwelijke kracht voor deze wereld?