



# De Vrouw in het Licht, het Ligt in de Vrouw

aannemen en doorgeven vanuit jouw Vrouw Zijn

In deze workshop begeleiden we jou op een innerlijke reis om je vrouwelijke kracht en kant zichtbaar en ervaarbaar te maken. Mogelijk kom je uitdagingen tegen, die je kunt aangaan om meer in je eigen vrouwelijke kracht te komen staan. Zijn, met alles wat er is! Je vrijer bewegen, in je vrouw zijn, als vrouw in deze wereld. Zodat jij vanuit jouw vrouwelijke kant deze kracht dóór kan geven in je eigen leef-wereld.

**Werkvormen: schrijven, tekenen, Reiki/meditatie en opstellingen.**

Datum en tijd: zaterdag 10 september 2022 9.30 tot 17.30 uur

Plaats: Reiki Twente  
Doolhof 28 7548 BZ Boekelo

Investing: € 150 - incl. koffie, thee, soep en schrijfmateriaal

Zelf mee nemen: je lunch, en een matje om op te liggen

Wij ontwikkelden deze workshop, omdat de vrouw ons na aan het hart ligt. Zelf vrouw in deze wereld en op ontdekkingsreis geweest naar het eigen vrouw zijn. Naar onze eigen vrouwelijke kracht!

Wij willen doorgeven.... Wie wil aannemen?

Voor info en aanmelden ben je welkom voor contact met de organisator

Mirjam Top Termaat : tel 06-81 42 95 78

*Wie ben ik, als vrouw? Ben ik in contact met mijn vrouw-zijn? Waar zetelt mijn vrouwelijke kracht? Wat kan ik aannemen en wat kan ik doorgeven? Wat betekent mijn vrouwelijke kracht voor deze wereld?*